



Nieuwsbrief december 2024

BESTE VRIENDEN VAN HET HLID,



Mijn naam is Yasmeen. Ik ben 6 jaar oud en zit in de kleuterklas op het Holy Land Institute for the Deaf in Salt, Jordanië. Mijn broer Ahmed is 7 jaar en zit al in de eerste klas. We wonen in het internaat van de school en gaan iedere maand een lang weekend naar huis. Dan zien we onze ouders en broer en zus, die ook allemaal doof zijn.



Op school vind ik het heel fijn. Mijn juf heet Maraim en zij is heel grappig. We leren ook al een beetje Engels. Dat is best moeilijk. De letters zijn heel anders dan de Arabische. We zijn begonnen met de eerste letters: A, B en C. Dan moeten we het kaartje met "apple" bij het goede voorwerp leggen. Dan het woord "ball" en als laatste "car".

We eten met alle leerlingen van de school in een grote eetzaal. Aan tafel zit altijd een van de oudste leerlingen bij de jongere kinderen. Zo lijkt het toch een beetje op een gezin. We eten bijna elke dag rijst met groente in een saus. Vrijdag vind ik het fijnst, dan eten we meestal frietjes! We bidden en danken in gebarentaal met elkaar.





Voor en na schooltijd spelen we altijd buiten, behalve natuurlijk als het regent. We hebben heel leuke spelletjes. We maken een treintje van een paar karretjes en rijden zo naar beneden. Of we fietsen rondjes op het schoolplein. De jongens zijn natuurlijk vaak aan het

voetballen. Omdat de grond nogal ruw is verslijten ze elke week wel een bal!



In het internaat zijn verschillende groepen. Ahmed en ik zitten in een groep met de kleine kinderen en alle meisjes. Dan zijn er groepen voor de middelste jongens en voor de grote jongens. Ook de doofblinde kinderen hebben nu kamers bij ons op de afdeling. In het internaat in onze huiskamer



hebben we ons speelgoed. We spelen graag met Lego of autootjes. Natuurlijk "vader en moedertje". We kijken hier ook televisie, maar dat vind ik niet zo leuk. Ik speel liever ergens mee.



Tot zover het verhaal van Yasmeen. Zo hebt u een beetje een idee van het leven op het HLID. Dan nu wat er verder voor nieuws is.



HUISWERK



Net als bij ons hebben de leerlingen op het instituut ook huiswerk. Veel huiswerk, mag ik wel zeggen. Vooral in de proefwerktijd wordt er elke avond en elke vrijdagmiddag huiswerk gemaakt onder leiding van de begeleiders van het internaat en een speciale 'huiswerkjuf'.

Farah en haar broertje Khaled zijn heel serieus bezig. Ze werken aan een rekenopdracht. Rekenen is voor dove kinderen extra moeilijk omdat het abstract is. Daarom zie je ook dat Farah, toch al 11 jaar, en Khaled, 10 jaar, het antwoord op de sommen nog op hun vingers moeten uittellen.



VAN HET BESTUUR

Ria en Yvonne zijn in september weer twee weken naar het HLID geweest. Belangrijkste taak was het verzamelen van informatie over de gesponsorde kinderen voor hun sponsors. Ook werden er gesprekken gevoerd met Father Jamil, de directeur. Over het reilen en zeilen van het instituut.

Enkele leerlingen zijn vertrokken naar een openbare school, omdat die dichterbij hun ouderlijk huis ligt en ze dan niet meer in het internaat hoeven te wonen. Gelukkig komen er ook nieuwe kinderen bij. Een van de meisjes is naar een andere school gegaan, maar haar broer is op het HLID gebleven omdat het niveau van het onderwijs beter is.

Als bestuur zijn wij op zoek naar versterking. Vooral zouden we graag hulp voor en toekomstig opvolger van onze **penningmeester** vinden. Wie wil ons daarbij helpen? De tijdsinvestering komt neer op een paar uur per maand.

We zijn heel **dankbaar voor alle financiële steun** die we door u kunnen geven aan het HLID. We zijn blij met iedere gift, of het nu € 15 euro is of, zoals laatst, € 500 van een ons niet bekende gever.

Om zoveel mogelijk geld naar het HLID te kunnen overmaken willen wij onze kosten zo laag mogelijk houden. Nu de portokosten volgend jaar weer omhooggaan, willen we onze nieuwsbrief liever uitsluitend per mail verzenden. **Hebt u ons al uw e-mailadres doorgegeven?** Graag doorgeven via info@vriendenvanhethlid.nl.

Kijk vooral regelmatig op onze nieuwe website: www.fohlid.org. Daar wordt iedere week wel een nieuw artikel over het HLID gepost.

Een hartelijke groet van Aleidus, Ria en Yvonne.

Secretariaat:
Mevr. Y. Bergwerf
Zegwaartseweg 25a
2722 PN Zoetermeer
info@vriendenvanhethlid.nl

Maak uw gift over op:
Bankrekeningnr.
NL58INGB0000715515
t.n.v. Vrienden van het HLID te
Zoetermeer